

# **SNAK SAMMEN**

Tekst og melodi af Marie Markvard Andersen



## **1. vers**

Vi flyver gennem lyse stunder  
vinger vokser op fra rødderne, vi  
svæver mod himlen  
frie i vrirmlen  
verden i hvirvlende toner

Men pludselig går hjertet under  
verden vakler under fødderne, og  
vingerne knækker  
hverdagen sprækker  
vækker de tavse dæmoner

## **Omk.**

Snak sammen  
bryd skammen  
ingen forventer  
livet vil kæntre for netop dem

Lad verden  
se smerten  
sår de kan hele  
hvis vi tør dele og vise dem

Og selv på de mørkeste dage  
vil vi finde vejen tilbage igen og igen

## **2. vers**

Vi gemmer vores ar og splinter  
maler smilet på og ranker ryggen  
frygter at være  
byrden at bære  
vogter de ord som vi siger

Vi skjuler mørket for at hindre  
dem vi elsker bliver skræmt af skyggen  
hjertet har ører  
børn de kan høre  
angsten i alt vi fortier

## **Omk.**

Snak sammen  
bryd skammen  
ingen forventer  
livet vil kæntre for netop dem

Lad verden  
se smerten  
sår de kan hele  
hvis vi tør dele og vise dem

Og selv på de mørkeste dage  
vil vi finde vejen tilbage igen og igen

## **3. vers**

Vi ønsker at forstå, forklare  
men i mørket står vi tavse, tøver  
børn kan fornemme  
uroens stemme  
verden der bliver en anden

Så selv når det gør ondt at svare  
må vi turde være den, der spørger  
tale om skyggen  
kæmpe for lykken  
finde et lys i hinanden

## **Omk.**

Snak sammen  
bryd skammen  
ingen forventer  
livet vil kæntre for netop dem

Lad verden  
se smerten  
sår de kan hele  
hvis vi tør dele og vise dem

Og selv på de mørkeste dage  
vil vi finde vejen tilbage igen og igen

## **(gentages:)**

Og selv på de mørkeste dage  
vil vi finde vejen tilbage igen og igen